

Cruise april 2012

Dagboek van een 10 daagse reis

Dag 1 - 12-04-2012 - donderdag

Het begin van een lange dag is ontstaan om 1:30 uur. Inderdaad midden in de nacht. Joyce is blijven slapen en we drinken gezamenlijk koffie met matzes. Om 2:30 staat de taxi voor bij Annie en daar zijn ook Willem, Ron, Rita en Nancy present. We vertrekken mooi op tijd en rijden zonder files naar Schiphol. Koffers afgeven en dan maar twee uur wachten op vertrek van het vliegtuig. We doden de tijd met koffie bij Starbucks en af en toe wat eten van de meegebrachte eieren, krentenbollen, eierkoeken, bokkenpoten etc.

Om even na zessen vertrekken we dan en zijn om 8 uur op het vliegveld van Barcelona. Daar regelen we een taxi die ons ruim twee uur rond rijdt en dan afzet bij de cruiseterminal. In die twee uur zien we bij korte stops wat highlights van Barcelona: uitzicht over de stad en eerste aanblik van de Norwegian Jade, Catalaans museum, de kathedraal, Sagrada Familia, de beide Gaudi huizen in de grote winkelstraat en Camp Nou. Via de Ramblas, waar je ook langs kunt rijden, naar de boot.

We zijn er rond 11 uur waar als grote verrassing Audrey en Andre zijn, die ook met de cruise meegaan! De koffers worden meteen opgepikt en wij gaan inchecken (we krijgen een fraaie keycard waar de creditcard aan is gekoppeld) en daarna lunchen. Er is keuze uit wel 16 restaurants en wij kiezen het buffetrestaurant op de dek 12. Prima eten en dan naar de hut. Ook die ziet er goed uit. Niet groot maar groot genoeg (en groter als op de boot naar Engeland) en met balkon. We gaan het schip verkennen en wat meteen opvalt zijn de kleurrijke tapijten die overal liggen. En er is van alles te doen: casino, bars, restaurants, bioscoop, theater, kinderspeelgelegenheden, karaoke bar, sauna, gym etc. We proberen meteen een cocktail uit (Pina Colada) en die bevalt prima.

Om 17:00 uur is het dan tijd voor de verplichte drill. Allemaal verzamelen op je eigen verzamelpunt en zien hoe het zwemvest werkt. En dat in 4 verschillende talen en wachten op laatkomers (JoWi) toch weer een half uur verder.

We kijken nog bij de Bali Hai Bar waar met zang en dans iedereen welkom wordt geheten en gaan dan met zijn tienen eten in Alizar. Prima eten en de specialiteit van de dag, lasagna met zeevruchten, is uitstekend. Na de koffie nog even een frisse neus halen op het dek en dan naar de hut. We zijn na 20 uur in touw wel aan slapen toe met stijfheid en spierpijn van het zitten (kan dat?). Even na tienen is het oogjes toe, terwijl het buiten onweert... Mooie afsluiting van een, wat het weer betreft, druilerige dag.

Cruise Barcelona – Funchal Madeira – Santa Cruz Teneriffe – Arrecife Lanzarote – Malaga -
Barcelona



Dag 2 - 13-04-2012 - vrijdag

Een dag op zee. We staan om 8 uur op en het is nu wel droog, maar wat bewolkt. Later gaat het nog flink regenen, dus we doen veel binnen activiteiten. Eerst ontbijt in de Grand Pacific. Eerst achter Willem aan die de weg kwijt bleek te zijn, dus terug en naar dek 12. Daar is het erg druk en we gaan weer naar beneden. Kortom een half uur later schuiven we aan voor een prima ontbijt wat ons wordt geserveerd i.p.v. buffet. Trudy, Joyce en Willem gaan dan 7 rondjes wandelen en Pieter verkent het schip verder. We zien elkaar uiteindelijk weer in de Atrium bar waar ook de rest van het illustere achttal zich heeft verzameld. We nemen een bak koffie en dan is het al weer snel 1 uur, tijd voor de trivia quiz over de sixties. Dat is lastiger dan gedacht, maar toch nog een score van 8 uit 20. Het wordt intussen woester op zee met flinke golven. Het advies is "eat something greasy and don't drink to much". Dus neemt Pieter kip met patat en appelmoes. Het gaat goed, geen problemen. Rita gaat wel even liggen vanwege de deining. Na de lunch weer verder rondkijken en we belanden in het casino. Hier moeten Amerikaanse dollars in het apparaat, dus we schaffen 50 dollar aan. Met 1 druk op de knop is Trudy al meteen 6 van de 10 dollar kwijt. Bij Pieter gaat het eerst ook niet goed en we hebben al snel nog maar 20 dollar over. Dan vinden we een machine die wel wat teruggeeft. Uiteindelijk staan we weer op 50 dollar en kunnen een andere dag weer verder spelen. We besteden de "winst" maar weer eens aan een cocktail samen met Rita en Ron. Dan is het ook al weer snel tijd voor diner (eten is een belangrijk tijdverdrijf op de boot). We zijn weer met z'n tien en George serveert alles uit. We drinken de eerste van onze zes flessen wijn die we met 20% korting hebben gekocht met z'n drieën op (JoTruPi). Dan tijd voor karaoke (kijken). Gevolgd door een avond in de Spinnaker lounge met leuke 50 en 60 muziek. Knap te zien hoe er binnen 5 minuten een feestje wordt gebouwd. Je begint met een leuk opzweepend muziekje en start met 10 man/vrouw van de entertainment ploeg, die vervolgens de gasten op de vloer krijgen, daarna gaat het "vanzelf". Nog maar weer twee cocktails weggewerkt en die smaken prima! Tegen half twaalf loopt het feest ten einde. We versieren de deur van de hut van Nancy

Cruise Barcelona – Funchal Madeira – Santa Cruz Teneriffe – Arrecife Lanzarote – Malaga -
Barcelona

nog, want die wordt 14-4-2012 al weer 52. Ook zien we in het donker de Rots van Gibraltar nog liggen. Om 1 uur, maar door terugdraaien van de klok pas 12 uur gaan we slapen.

INTERMEZZO

Hoe is dat nu een cruiseschip, wat vinden jullie ervan?

In ieder geval erg leuk. Je hoeft je geen moment te vervelen. Soms wel erg Amerikaans enthousiasme en altijd maar weer handen wassen (met minder dun toiletpapier veel minder nodig...). Verder net zoiets als de ferry naar Engeland, alleen meer (16 restaurants, 13 bars), groter (theater dat groter is als Isala, casino als een etage in Holland Casino, grote fitness ruimte) en ruimer (de hut en douche zijn ruim bemeten, er is ook sauna aan boord, voor de kinderen niet 1 ballenbak, maar meerdere ruimten voor van alles), maar geen auto's ... En de hele dag op veel plaatsen van alles te eten en drinken (koffie, thee, ijswater, ijsthee gratis)

Toch wordt dit niet onze nieuwe manier van vakantie houden. Zo'n boot beweegt teveel en de excursies en andere toeslagen (verplichte dagelijkse tip, belastingen) maken het toch een prijzige aangelegenheid.



Dag 3 - 14-04-2012 - zaterdag

Vandaag nog een paar honderd zeemijlen naar Funchal, onze eerste stop op zondag. Maar eerst nog een zeedag, met het vieren van de verjaardag van Nancy. De dag begint met veel beweging van het schip. Met windkracht 7 uit noordwest niet vreemd, maar Pieter blijft dan liever liggen (voorkomen is beter als misselijk zijn). De rest gaat zingen bij Nancy en naar een kookdemo. Pieter is tegen 12:00 uur ook op en gaat eten en koffie zoeken. TruJoWi zijn weer aan de wandel. Op dit grote schip lopen we elkaar regelmatig mis of zien elkaar helemaal niet. Tot 15:00 ziet Pieter alleen Andre en Audrey op het dek in de zon. Net even daarvoor ook TruJoWi. Wel het schip verder ontdekt met als het hoogste punt het zonedek op 14 hoog en van dek 11 zicht op de brug (1 man in actie, de kapitein is druk met fotoshoots

Cruise Barcelona – Funchal Madeira – Santa Cruz Teneriffe – Arrecife Lanzarote – Malaga -
Barcelona

...). Dan is het tijd voor linedance actie in de Spinnaker Lounge. Na afloop gaan we voor een Strawberry Margaritha, traktatie van Nancy voor haar verjaardag. Dan klaarmaken voor het avondeten om 18:00 uur. Dat wordt een feest met versierde stoel, taart en cadeautjes. Deze keer prima lam. Na de koffie nog even naar het casino en dan naar de show in het theater. Leuk met zang en dans. We sluiten af met een country feestje in de Spinnaker Lounge en een Pina Colada.

Dag 4 - 15-04-2012 - zondag

We staan bij tijds op en hebben om 8:00 uur ontbijt. Tegen 9:00 uur lopen we (JoWiTruPi) de gangway af naar Funchal. Onderweg schieten diverse taxichauffeurs ons aan met aanbiedingen voor een rondrit. Uiteindelijk doen we het dan toch voor 15 euro per persoon voor een rond rit van 3 uur. Rond 10:00 uur zijn we in Camara dos Lobos en zitten voor we het weten aan de, versgemaakte, Poncha. Toch wel erg lekker... Ook de stokvis erbij smaakt goed en zelfs een beetje Madeira wine tasting. Dan naar Cabo Girao met zicht vanaf 580 meter hoogte. Dan met korte stops voor het uitzicht naar het uitzichtpunt Point Barcelos. De laatste stop is Monte. De kerk en het park zijn leuk, maar voor de Tobogan is wel een uur wachttijd. Dus toch maar met de taxi naar beneden, wel via de route van de Tobogan. Uiteindelijk in het centrum eruit en hebben we zo'n drie uur rondgetoerd voor 70 euro (incl. Tip). Andre en Audrey kwamen we in Monte tegen (15 euro voor de kabelbaan) en Annie, Ron, Rita en Nancy nemen de shuttle bus vanaf de boot en de rode hop-on-hop-off bus door Funchal (samen 20 euro).

We internetten nog even bij MacDonalD en wandelen rustig aan terug naar de boot. Tegen 16:00 uur zitten we aan onze eerste Margaritha aan de poolside met wat snacks. Ook de tweede Margaritha gaat er nog in rond de tijd dat de boot vertrekt om 17:00 uur.

Vandaag eten we om 19:00 uur in het Teppanyaki restaurant (25 euro toeslag) en dat is een hele show en erg leuk om te doen. Prima "seafood" en beef Mignon. We nemen koffie in de bar terwijl Ian West op zijn Yamaha speelt, vergokken nog 10 euro in het casino en gaan even na half 11 naar onze hut. Morgen weer bijtijds op voor ons dagje Tenerife.

Overigens was dit de eerste, hoewel begonnen met wolken en wat koeltjes, echt zonnige dag met temperaturen rond 25 in Funchal.

Dag 5 - 16-04-2012 - maandag

Zelfde stramien als gisteren. Om 8 uur ontbijt en om 9 uur op pad. Deze keer met alle tien. Aan het einde van de kade in Santa Cruz vinden we een taxi die ons wil rond rijden naar Teide voor 35 euro p.p. We zijn een kleine 6 uur onderweg. Eerst over de bergrug door het bos van La Esparanza. Veel eucalyptus bomen en dennen, ook struikheide langs de weg. Het weer zit niet mee en op de uitkijkpunten is niet veel meer te zien als mist. Als we ons er al bijna bij neerleggen dat we de vulkaan Teide niet zullen zien breekt de zon door en zien we de berg toch. Na het bos vervolgt de weg zich door veel kaler lava landschap met zicht op Teide. We drinken koffie op het verste punt van de route, wat op ongeveer 2200 meter ligt. Dan zakken we af naar de andere kant van het eiland naar Puerto de la Cruz. Over een kronkelweg naar beneden en weer de mist in. We doen eerst nog een stop, bij de Stenen Roos en rijden door de oude stad van La Orotava. Nog weer een stop bij La Casa de los Balcones en de lavazand sculpturen. Natuurlijk ook het Canarische handwerk en andere prullaria. We hebben nog wat fraaie uitzichtpunten voor het gaat regenen. Gelukkig geen langdurige bui, dus tijd voor koffie met gebak of wat shoppen. Dan is het tijd om terug te keren naar het schip in Santa Cruz, waar we netjes voor de deur worden afgezet. Ondanks het erg wisselende weer met regen, mist, wind, lage temperatuur van 6 graden en ook een lekkere 18, wolken en zon, kortom alle seizoenen in 1 dag, een leuke toer met onze vriendelijke, grappen makende chauffeur Antonio en zijn collega. Hij is taxichauffeur, komiek, bloemist en fotograaf in een. We sluiten de dag af met een Margaritha van Annie op dek 12. Trudy gaat nog even lopen en Pieter schrijft dit verhaal voor we met z'n allen gaan eten in Alizar.

Cruise Barcelona – Funchal Madeira – Santa Cruz Teneriffe – Arrecife Lanzarote – Malaga -
Barcelona

Vandaag staat er zalm als special op het menu. Na het eten verspreiden we. Een deel naar het casino, anderen naar de karaoke en een deel in het Atrium voor muziek. Wij verspelen uiteindelijk onze 40 dollar aan de slotmachines. Dan naar het theater voor een Nederlandse jongleur. Hij doet het erg goed met als extra moeilijkheidsfactor een bewegende boot. Met alle afleiding gaat het redelijk met Pieter. Pas na elven, terug in de hut, slaat het toe. Maar gelijk plat op bed helpt. En dan slapen, terwijl anderen dan juist last lijken te hebben van de, soms zelfs zeer heftig, bewegende boot.



Dag 6 - 17-04-2012 - dinsdag

We hebben aangelegd in Arrecife, Lanzarote. Trudy en JoWi beginnen de dag sportief met rondjes schip. Dan ontbijt en douchen. Tegen half elf gaan we aan land. We nemen de shuttlebus naar Arrecife. Daar gaan we langs de boulevard wandelen en komen "de anderen" ook nog tegen. We eten ons brood op in het Parque Tematico en nemen daarna, vanwege het toilet, een kan Sangria op een terras. Nog wat shoppen (vreemd genoeg houden ze gewoon siesta van 14 tot 17 uur, ook met een cruiseschip in de haven) en tegen 16:00 uur zijn we weer op de boot voor onze dagelijkse cocktail. Het was vandaag de zonnigste en warmste (26 graden) dag van de cruise. Wel erg veel wind op dit verder erg kale vulkanische eiland. Hier en daar een poging om het wat groener te krijgen door wat eenzame planten in de zwarte grond te zetten met waterslang erbij voor deze erg droge grond.

Om 18:00 weer eten. We kiezen voor de "surf and turf" garnalen en steak Mignon wat een goede keuze blijkt te zijn. Na de koffie is het op naar de Spinnaker lounge. The Soundbytes spelen Beatle muziek en daarna is het feest. Gio komt met een showtje met dansers gevolgd door de hele entertainmentgroep die aan het dansen gaat en iedereen op de dansvloer trekt. En weer in 5 minuten een feestje! Wij gaan om elf uur naar het casino om te zien of we in de herkansing nog prijs hebben met onze tickets van gisteren. Dat wordt niks en we verspelen ook nog 20 dollar in de slotmachine. Dan maar naar onze hut en slapen. Het is inmiddels al half een doordat de tijd een uur vooruit gaat.

Dag 7 - 18-04-2012 - woensdag

Gisteren laat, dus we slapen uit op deze zeedag tot half negen..... Dan naar het ontbijt met bediening in de Grand Pacific. Verder een rustige ochtend met de vaste wandeling door TruJoWi, terwijl Pieter het schip verkent en op bed ligt vanwege de deining. De zee is redelijk rustig, maar het beweegt toch nog op de boot. Na de lunch is het tijd voor de Latin Dance Class door Gio (Giovanni uit Costa Rico is de Cruise Director die we overal tegen komen). Met de Chachacha en wat Salsa zijn we drie kwartier in de weer. Ook Wil en Nancy doen mee. Bijkomen, omkleden en wat ondergoed uitspoelen tot we om 18:00 uur gaan eten.

Het is vandaag een bewolkte dag en in de wind fris op dek. Uit de wind goed te doen. We zien Jan van Genten voorbij vliegen en in de verte de Marokkaanse kust.

Ook vandaag was het eten weer prima. Baby Squid voor Trudy en Boueff Bourgion voor Pieter met een lekkere Shiraz. We missen de Chachacha dance class, maar gaan met Annie, Andre en Audrey meedoen aan Deal or No Deal. In plaats van Linda de Mol hebben we Gio en we winnen niets. We blijven meteen zitten voor de goochelaar show. Hij laat een dame verdwijnen en er komen er drie voor terug, vier duiven worden 1 konijn en nog meer van die trucs. Toch altijd leuk hoe je genept wordt... Nog even een drankje in de bar bij Ian West en dan naar bed.

Dag 8 - 19-04-2012 - donderdag

Om 8:00 uur leggen we aan in Malaga en wij gaan aan het ontbijt. Om 9:00 uur verzamelen voor ons dagje Malaga verkennen. Het weer is als gewoonlijk. Er wordt zon beloofd en lekker temperatuurtje, maar het is bewolkt en er staat een stevige bries.

We gaan voor 3.50 euro retour met de bus naar het centrum. Dat hadden we ook kunnen lopen blijkt, maar ook terug nemen we nu gewoon de bus ...

We maken een stadswandeling langs de kathedraal en kerken en winkels. Rond 11 uur koffie en tegen half een tapas. Dan gaan de dames TruJoNa shoppen en WiPiR&R het kasteel, Alcazaba, bezichtigen (Annie is op de boot gebleven). Trapje op trapje af in dit kasteel op de berg. Er zijn nog wat Moorse invloeden te ontdekken en een pottenbakkerij. Gelijk ook, bij wandelen over de muur, mooi uitzicht op de stad en de boot. Rond half vier weer terug op de boot. WiPi nemen nog een broodje en koffie en wachten rustig op de dames. Die zijn er eerder als gedacht al om 16:15 Het wordt nog druk met eten om 18:00 (specialiteit vandaag kip kebab), chocoladebuffet om 19:30 en theater met optredens van de bemanning om 21:00 uur. Daarna nog een Bigband in de Spinnaker Lounge, dus we vervelen ons geen moment. Als afsluiting zien we een Nederlands paar de Latin Dance competitie winnen.



Dag 9 - 20-04-2012 - vrijdag

We slapen uit tot 9:15 en dan wordt ons ontbijt op bed bezorgd. Deze eten we op het balkon, want het is de eerste dag met zonnetje en lekkere temperatuur. Daarna gaan JoWiTru hun wandeling weer maken en zijn we om 12:00 present voor de Beatles quiz. In de middag rustig aan, alvast wat pakken, op balkon lezen bij eindelijk fraai cruise weer en wat gokken. Rond vijf uur even onder de douche en omkleden en om 18:00 voor de laatste keer met z'n allen eten in Alizar.

Dan is het wachten in het Atrium op de afsluitende show. We nemen nog koffie en kijken alvast de 740 foto's van de cruise. We zijn ruim op tijd in het Stardust theater en zien een spectaculaire show met acrobatiek, goochelaars, dansers en muziek met een Cirque du Soleil achtig elan. Tot slot afscheid van de officieren en andere crew onder gezang van "We are family". Dan snel naar de hut, pakken en naar bed, want morgen om half acht alweer ontbijt en om 8:45 uur uit onze hut.

Dag 10 - 21-04-2012 - zaterdag

Weer een reisdag naar huis. We staan om 6:30 uur op, 7:30 uur ontbijt en 8:30 uur uit de hut. In het Atrium wachten we de aankondiging voor ontscheping van Aqua (onze kleur) af. De koffers hebben we gisteravond al op de gang gezet en die worden netjes naar beneden gebracht waar we ze op een bagageband terug vinden. Dan een taxi naar het vliegveld waar we al om 10:30 uur zijn. Vervolgens is het lang wachten voor inchecken en onze vlucht van 15:20 uur. We eten wat, we drinken wat, we wandelen wat en hangen wat. Uiteindelijk vertrekken we met een half uur vertraging. Bij vertrek taxiën we eerst bijna een kwartier en bij landen ook nog eens 10 minuten, maar we zijn dan toch om 18:15 weer op Schiphol. Op zoek naar de taxi bij Uitgang 4 gaat ook goed en om 19:30 zijn we weer in de Wapitistraat. Afscheid nemen en JoWi eten nog een loempia en patat bij ons, nadat Wil Nancy heeft thuis gebracht. Om 21:30 gaan zij ook op huis aan.

Dan is het tijd om de moeders te bellen dat we weer veilig thuis zijn, alvast wat spullen aan kant en Wordfeud spelen. Even na half elf is het dan wel bedtijd.