

# Dwingelo 2002

---

Het reisverslag van een weekend op en rond het Nationaal Park Dwingelderveld in Drenthe in 2002  
Fietsen en wandelen op de Dwingelose heide. Veel leuke planten gezien: veenpluis en wollegras, klokjesgentiaan, ronde zonnedauw etc. Overnachting in prima hotel en lekker eten. Klik op de plaatjes voor een vergroting.

Het Dwingelderveld is het grootste aaneengesloten natte heide gebied van Europa. Er komen dan ook veel bijzondere planten voor. Zie voor een overzichtskaart van het gebied onder aan deze pagina.

Een weekend op stap op zoek naar wat rust vergeleken met de drukke randstad.

We boeken een drietal overnachtingen in Hotel de Woudzoom in Spier op loopafstand van het Dwingelderveld. Hiervoor benutten we onze hotelcheque waardoor de overnachting gratis is, maar je wel ontbijt en diner in het hotel moet nuttigen. Uiteindelijk ben je ietsje goedkoper, maar niet veel ... Het is de vraag of het opweegt tegen de beperkingen. Met de hotelcheque zet je jezelf er toe om eens op pad te gaan, maar je bent gebonden aan de hotels die meedoen en je bent dus verplicht te eten in het gekozen hotel.



De keuze was deze keer niet slecht. Hotel simpel bereikbaar, prima kamer en goed eten. Dat begon al op de eerste avond met een heerlijke vissschotel met diverse soorten vis en schelpdieren en een halve kreeft. Na een goede nachtrust gingen we de eerste dag **wandelen**. We bezoeken eerst het Orientatiecentrum

Dwingelderveld. Aangezien onze belangstelling uit gaat naar vogels lijkt een wandeling naar de observatiewand bij het Holtveen een goede bestemming. Onderweg zien we ook al veel leuke planten en fraai landschap o.a. jeneverbessen bosjes. Het is niet helemaal het seizoen meer, maar toch zien we nog allerlei leuke vogels.

De leukste op een rij:



## Vogels

Bruine kiekendief

Torenvalk

Buizerd

Dodaar

Fuut

Wintertaling



Al met al een fikse wandeling en we zien nog maar een klein deel van het Nationaal Park. Daarom besluiten we voor de volgende dag een fiets te huren bij het cafe bij het Orientatiecentrum.

De volgende dag wordt het dus **fietsen**. Eerst een ommetje Lheebroekerzand door het bos en aan de rand van het park langs mooie huizen. Vervolgens langs de grafheuvels (slecht te ontdekken in het landschap), de schaapskooi waar we te laat zijn voor de schapen. Die zijn al voor hun dagtrip op pad. Verder langs de radiotelescoop waar ook veel campings te vinden zijn. Onderweg eten we onze lunch en regelmatig een slokje drinken, want het weer zit bepaalt niet tegen. Het is zelfs warm en dan is zo'n fietstocht toch lekkerder dan wandelen. We nemen een kijkje bij het bezoekerscentrum en doen wat boodschappen in Ruinen. Ook nu weer een fraai landschap en we zien op veel plaatsen het veenpluis en wollegras.

Andere leuke planten zijn:



## Planten

Klokjesgentiaan  
Ronde zonnedauw  
Witte snavelbies

Dopheide  
Struikheide  
Kraaiheide



## Verder het vermelden waard ...

De schaapskooi  
De radiotelescoop  
Fiets en wandelpaden  
Vogelobservatie plaatsen



Op onze tocht door de heide richting radiotelescoop zien we dan eindelijk toch ook nog de Klokjesgentiaan, nadat we de zonnedauw en snavelbies al langs de vennen gezien hebben. Verder natuurlijk drie verschillende soorten heide: dop-, struik en kraaiheide.

Verder is de heide in redelijke staat, hoewel we toch ook nogal wat gras zien, waaronder het Pijpenstrootje. We ontmoeten ook nog een groep jongeren van de Belgische NJN (BJN dus ...???) die de planten en insecten aan het bestuderen zijn.

Het loopt inmiddels al weer tegen de avond. Het moment om toch nog onze schapen gedag te kunnen zeggen. We fietsen naar de schaapskooi en zien de hele kudde weer thuiskomen. Een goede afsluiting van onze beide dagen op het Dwingelderveld is opnieuw een lekkere maaltijd in ons hotel.

De volgende ochtend gaan we dan weer op huis aan met een tussenstop in Leuvenhorst op de Veluwe waar we in de koelte van de beuken langs de Hierdense beek wandelen.

