

Texel

Bezoek september 1998

DAG 1 (25 september) - Aankomst

Na een autorit van 2 uur komen we aan bij de haven van Den Helder voor de overtocht naar Texel. Meestal vertrek op het halve uur, maar vandaag vanwege de drukte ieder half uur een afvaart. De boot op, een kop koffie en de boot weer af. Het is echt een kippeneindje en zeeziek kan je dus niet worden.

Aan de overkant eerst naar Den Burg gereden voor het ophalen van de kaart bij de VVV. De auto even laten staan op het parkeerterrein van de VVV en lopend het dorp verkennen. Niet een erg enerverende plaats vonden wij.

Daarna door naar De Koog. Hier eerst even rondgekeken op weer een wandelpromenade met een ruime keus aan eetgelegenheden. Dat zit wel goed voor vanavond. Even een kop koffie met appelgebak om te schuilen voor, wat later blijkt, de enige regenbui van dit weekeinde.

Vervolgens op zoek naar de Bosrandweg en ons huisje op het Euroase terrein. Met behulp van de kaart is dat geen probleem. Het huisje is van alle gemakken voorzien. We pakken uit en lezen de krant op het terras bij het huisje.

Om zes uur op pad voor ons diner. We besluiten via het strand naar De Koog te lopen. Toch nog een flinke wandeling waar je trek van krijgt. We vinden een leuk restaurant Juliana, niet te duur, lekkere kaart. Onze keus valt op de spareribs en dat blijkt een goede keus. Na het eten een half uurtje terug wandelen naar het huisje. Nog even tv kijken en de eerste dag zit erop.

DAG 2 (26 september) - Het noorden van Texel

Na het ontbijt fietsen huren bij de receptie van het park. Voor 7.50 p.f.p.d. is dat geregeld. We gaan het noorden verkennen en op zoek naar de vogels. De eerste stop is al snel bij De Muy. We parkeren de fiets en gaan wandelen. Het is een fraai duinlandschap met veel bessen: het donker-rood van de meidoorn, het oranje-rood van de duindoorn, het rood van de lijsterbes, het paars-blauw van de vlier, kortom kleur genoeg. Bovendien veel paddenstoelen. Ook lopen er paarden te grazen en zien we een blauwe kiekendief (met duidelijke witte stuit) rondcirkelen. Veel te zien, maar de trekvogels hebben blijkbaar weinig trek in trekken. In het meertje zien we wel geteld 2 ganzen en verder helemaal niets... Toch een leuke wandeling van bijna anderhalf uur waarbij op het laatste stukje pad we nog wel veel eksters zien. Deze blijken overigens overal volop aanwezig te zijn.



We volgen het fietspad langs De Slufter en lunchen bij paal 28. Een wandeling door het Sluftergebied slaan we over, waarschijnlijk als enige bezoekers van Texel, en hopen de vogels aan de Waddenkust te zien. Eerst doen we De Cocksdorp nog aan, het gemaal Eierland en dan de Lancasterdijk op.

Nu wordt het interessant. We zien al meteen een stel rotganzen en scholeksters. Verder natuurlijk veel



meeuwen: kok-, zilver- en mantelmeeuwen.

Ook zijn er volop schapen op de dijk. Nabij De Schorren wordt het echt leuk. We gaan op een bank zitten en zien daar grote aantallen vogels: wulpen, aalscholvers, grutto's, tureluurs. Het is een prachtig gezicht wanneer de vogels worden gestoord en met z'n allen tegelijk opvliegen. De lucht is dan vol van geluid en ziet zwart van de vogels..

Jammer genoeg vervolgd het fietspad zich precies aan de andere kant van de dijk, dus zonder uitzicht op De Schorren. In de polder waar we nu langs rijden zijn echter wel volop Kieviten te zien. Onderweg zagen we al grote groepen van deze vogels welke aan het verzamelen zijn voor de trek. Wanneer we weer op de dijk belanden zijn we precies aan de andere kant van het Natuurmonumenten terrein en hebben weer kijk op massa's vogels.

Nog niet genoemde soorten zijn de bergeenden, de lepelaars, bontbekplevieren en nog wat strandlopers die we niet nader kunnen determineren.

Bij gemaal Krassekeet verlaten we de dijk en gaan richting Oosterend. In het water en op de weilanden bij De Bol zitten rietganzen en knobbelzwanen, naast meerkoeten en wilde eenden. Oosterend is een leuk dorpje met leuke winkeltjes. We drinken koffie en rusten wat in het zonnetje op het terras. Om terug te keren naar De Koog moeten we het eiland nog over. Door de polders fietsend zien we nog een reiger, een bruine kiekendief (lichte kop) en een torenvalkje. Via de achteringang van het park komen we weer bij ons huisje en hebben dan zo'n 30 km gefietst.

Het avondeten willen we weer bij Juliana nuttigen, maar die blijkt geheel volgeboekt voor die avond. Het is duidelijk drukker in het dorp, want veel eetgelegenheden zitten al aardig vol. We besluiten bij een grillhuis aan te schuiven. Prima chickenwings en lekkere lamskoteletten en T-bone steak. Toch flink vermoeid van deze fietsdag gaan we op tijd naar bed.

DAG 3 (27 september) - Ecomare en de bossen

Vandaag gaan we Ecomare bezoeken. Om 11 uur moeten we er zijn, want dan (en om 15:00 uur) worden de zeehonden gevoerd. Er is van alles te zien en vooral de expositie in de Waterzaal is de moeite waard. Na alles binnen en het voederen der dieren te hebben gezien, maken we nog een rondwandeling. Vanaf het Ecomareterrein zijn er wandelingen door het Duinpark. Een duingebied met langs de route borden met uitleg wat er te zien is. Wij volgen de blauwe route door het binnenduingebied en zien ook nog wat vogels: bruine kiekendief, pimpelmees, koolmees, winterkoning, fazanten. Verder veel planten: duindoorn, meidoorn, berk, eik, struikheide, dopheide, kraaiheide, lijsterbes, mossen en korstmossen, vlier, schapengras, buntgras, helm, pijpenstrootje etc. De hele ochtend is zo aan Ecomare besteed en nu toch nog een tochtje op de fiets, want het weer is beter dan het KNMI ons had beloofd.

We rijden zuidelijk door de bossen. Deze zijn inmiddels een kleine honderd jaar oud en er staan dan ook een aantal flinke bomen tussen. Er is voldoende activiteit in het bos dus echt voor de rust moet je er op zondagen niet zijn. Veel fietsers, wandelaars, ook nog auto's en er is iets van een paardenmenwedstrijd. We rijden, per ongeluk, tot Den Hoorn en moeten dan ook nog helemaal terug naar De Koog. We leveren de fietsen rond 4 uur weer in en bestellen eten voor vanavond, want we eten deze keer "thuis". Na onze favoriete series op de BBC is het einde dag 3.

DAG 4 (28 september) - Hoge Berg en de Hors

Ook op maandag weer op tijd op. Het huisje moet om 10 uur ontruimd zijn. Dat lukt precies. We verlaten het eiland niet direct, want er zijn nog wat plekjes die we nog niet gezien hebben. Je kan best een hele week zoet brengen op Texel, maar wij hebben slechts vier dagen.

Deze keer rijden we met de auto over het eiland en komen zo via Den Burg in het landschapsreservaat De Hoge Berg. Hier zijn volop "tuunwoallen" en "skiipeboete" te vinden. De eerste zijn wallen rond de weilanden welke uit graszoden zijn opgebouwd. Hierop schijnt in het voorjaar en in de zomer een kleurrijke bloemenpracht te vinden te zijn. Skiipeboete zijn halve schapeschuurtjes. Niet voor de opslag van schapen ;-), maar voor het voer. Een derde interessant landschapselement zijn de stolpboerderijen, welke je overigens in geheel Noord Holland vindt. We willen toch nog meer vogels zien en gaan op zoek bij de Mokbaai en De Hors. Daar vinden we er inderdaad nog een fiks aantal. Vanaf de Mokweg heb je goed uitzicht op de Mokbaai en daar zien we een groot aantal rietganzen, een kluut, wulpen, bergeenden en grutto's. We maken nog een wandeling rond één van de meertjes in De Hors. Dit is een schitterend gebied met vochtige duinvalleien met de daarbij behorende flora. Zo zien we volop de Parnassia. In de brede rietkraag rond het water zitten vele 'piepertjes'. Wanneer er een groepje vogels opvliegt vernemen we plotseling een nog niet eerder gehoord ping ping geluid. Dat moet het karakteristieke geluid van baardmannetjes zijn! Verderop krijgen we ze ook nog goed in het (verrekijker)vizier en kunnen we met zekerheid vaststellen dat we baardmannetjes hebben gezien!

In het water zelf zien we naast diverse meeuwen, wilde eenden, kuifeenden, meerkoeten, zwanen, ook krakeenden. Deze wandeling was dus zeker de moeite waard.

Om 13:00 uur hebben we dan de boot terug naar het vaste land en sluiten we dit lange weekeind Texel weer af.



Texel

Bezoek september 2000

DAG 1 (22 september) - Aankomst

Na een hele middag auto rijden, waarbij moeders werd opgehaald en een bezoekje aan een kennis werden gebracht (die niet thuis was) komen we rond 17:00 uur bij de boot. We zien de boot van 17:00 uur vertrekken, maar gelukkig wordt een half uur dienst gedraaid en kunnen we om even over half zes toch overvaren. Aan de overkant eerst naar Den Burg gereden voor het ophalen van de kaart bij de VVV. We krijgen ook extra informatie mee over wat er dat weekeinde te doen is en een krantenknipsel over de menwedstrijden op zaterdag en zondag.

Vervolgens opgezocht waar we nu precies moeten wezen en op pad naar de Californiëweg. De bungalow ligt naast de Californië Residence. Hier halen we de sleutel op en huren gelijk 5 fietsen voor het weekeind. Wanneer we de bungalow verkend hebben is het wachten op de rest van de familie. Maar we gaan wel alvast eten en rekenen op een telefoontje van de laatkomers.

We gaan op de net gehuurde fietsen naar De Koog. Hier eerst even rondgekeken op de wandelpromenade en gelijk op zoek naar een leuk restaurant. We besluiten neer te strijken in Capri en eten daar een prima vismaaltijd.

Tegen het dessert is daar eindelijk telefoon. De rest van de familie zit nu ook in de bungalow, hebben al gegeten en wachten daar wel op ons. Ze maken de bedden vast op.

Gedrieën gaan we dan weer terug op de fiets. Het is inmiddels donker, maar niet alle fietslichten doen het en in het bos is geen verlichting. Jammer genoeg is het zwaar bewolkt en zien we geen sterren, maar zonder de lichtvervuiling die we in de randstad hebben moet het anders een fraai gezicht zijn. Nu wordt het "te spannend". We volgen de asfaltweg in plaats van het fietspad. De dames moeten een paar keer gerustgesteld worden en ze zijn blij wanneer we zonder kleerscheuren de bungalow weer bereiken.

Voor we gaan slapen plannen we alvast een beetje de dag van morgen. Dat wordt rustig ontbijten en dan fietsen. De Slufter wil men zien en de vogels op het wad. De rest komt morgen wel.

Wat beelden van de Slufter



met schapen



en een grote vlucht spreeuwen.



DAG 2 (23 september) - Het noorden van Texel

Na het ontbijt op de fiets. We gaan het noorden verkennen en op zoek naar de vogels en lekker uitwaaien op de fiets. De eerste stops zijn bij de Slufter. We parkeren de fiets en gaan op de uitkijkplaatsen vogels kijken. Het is een fraai uitzicht met een enorme vlucht spreeuwen die een heel optreden geven.

We volgen het fietspad en drinken koffie bij paal 28. Vervolgens een 'klein ommetje' naar de vuurtoren welke ons later zal opbreken, want we hadden op een kortere route gerekend. We lunchen met uitzicht op de vuurtoren en gaan dan verder naar het gemaal Eierland en dan de Lancasterdijk op.

Nu wordt het interessanter wat betreft de vogels.

We zien veel meeuwen: kok-, zilver- en mantelmeeuwen. Ook zijn er volop schapen op de dijk. Nabij De Schorren wordt het echt leuk. We gaan op een bank zitten en zien daar grote aantallen vogels: wulpen, aalscholvers, grutto's, tureluurs. Verder eidereenden langs de dijk en we stoppen verschillende keren om wat beter te kijken. Ook aan de andere kant van de dijk hebben we weer kijk op massa's vogels. Nu moeten we toch echt verder voor wat kleine boodschappen en weer een stop voor een ijsje.

Bij gemaal Krassekeet verlaten we de dijk en gaan richting Oosterend. Hier hebben we dan de net genoemde stop. We moeten nu nog het hele eiland oversteken om weer 'thuis' te komen. Via De Waal en de Burgerdijk komen we uiteindelijk, moe maar voldaan, weer terug in de bungalow

De dag wordt afgesloten met een barbecue. De worstjes gaan echter beter in de magnetron, want het vuurtje stoken is niet echt goed gelukt. Volgende keer maar wat meer briketten erop..... Toch smaakt het allemaal lekker.



DAG 3 (24 september) - Ecomare en Oudeschild

Vandaag gaan we Ecomare bezoeken. Om 11 uur moeten we er zijn, want dan worden de zeehonden gevoerd. Het meest interessante onderdeel blijft toch de Waterzaal. Na alles binnen en het voederen der dieren buiten, te hebben gezien gaan we de fietsen inleveren. We ruimen de laatste spullen op en gaan dan met de auto op stap. Niet direct op weg naar huis maar eerst nog even bij het wagenmennen kijken. Dit blijft een spectaculair gezicht.

Vervolgens op weg naar Oudeschild. Via het Hogeberggebied met zijn 'tuunwoallen' en 'skiipeboete' komen we daar in de middag aan.

Hier is de familie al eens met de boot geweest en heeft de ingang vanaf zee al vaak genoeg gezien, nu echter vanaf land en dan blijkt Oudeschild ook een leuk haventje te zijn. We nemen eerst nog een kop koffie en zitten dan lekker uit de wind en in de zon op het terras.



Dan komt toch echt het einde van het weekeinde in zicht. We gaan afsluiten met een lekker etentje. Dat kan goed in de marinehaven van Den Helder. Na de voorspoedige overtocht daar dan heen gereden. Echter we

zijn veel te vroeg. De boel is gesloten. Dan maar op weg naar huis en in Bergen aan Zee gestopt. Ook hier zijn leuke restaurants en heeft men vis op het menu. Dat nemen we dan maar en sluiten het weekeind goed gevuld af.